



## Τα ξόρκια (που γίνονται στο όνομα ενός ειδώλου ή του διαβόλου ή περιέχουν οποιαδήποτε λέξη απιστίας), τα φυλαχτά και η μαγεία αποτελούν πράξεις ειδωλολατρίας

Ο Αμπντ Αλλάχ μπιν Μασ'ούντ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε ότι άκουσε τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) να λέει: «Τα ξόρκια (που γίνονται στο όνομα ενός ειδώλου ή του διαβόλου ή περιέχουν οποιαδήποτε λέξη απιστίας), τα φυλαχτά και η μαγεία αποτελούν πράξεις ειδωλολατρίας.»

[صحيح] [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

Ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) μας ενημερώνει για ορισμένες πράξεις που συνιστούν ειδωλολατρία, μεταξύ των οποίων είναι: 1) Τα ξόρκια: Αυτά που εκτελούνται στο όνομα ενός ειδώλου ή του διαβόλου ή περιλαμβάνουν λόγια απιστίας. Τέτοιου είδους ξόρκια χρησιμοποιούνταν από τους ειδωλολάτρες ως μέσο θεραπείας. 2) Τα φυλαχτά: Κατασκευασμένα από χάντρες ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία ορισμένοι άνθρωποι τοποθετούν σε παιδιά ή ζώα, πιστεύοντας ότι αποτρέπουν το κακό μάτι. 3) Η μαγεία. Αυτές οι προαναφερόμενες πρακτικές ανήκουν στις πράξεις ειδωλολατρίας. Ορισμένοι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν ως μέσα για να πετύχουν κάποιο στόχο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για απαγορευμένες πρακτικές που δεν βασίζονται στο Ισλάμ. Τα επιτρεπτά μέσα που εγκρίνει το Ισλάμ περιλαμβάνουν την απαγγελία του Κοράν για την αποτροπή του κακού, καθώς και τη χρήση φαρμάκων για θεραπεία. Ωστόσο, ο πιστός πρέπει να αναγνωρίζει ότι αυτά είναι μόνο μέσα και ότι μόνο ο Αλλάχ είναι Αυτός που φέρνει το καλό και αποτρέπει το κακό.

<https://sunnah.global/hadeeth/el/show/5273>

