



Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Δεν άφησα κανένα μικρό ή μεγάλο αμάρτημα χωρίς να το έχω διαπράξει (αλλά μετανιώνω πολύ και θέλω να με συγχωρέσει ο Αλλάχ).» Είπε (ο Προφήτης): «Δεν μαρτυρείς ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ και ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ;

Ο Άνας (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: «Ένας άνδρας ήρθε στον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) και είπε: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Δεν άφησα κανένα μικρό ή μεγάλο αμάρτημα χωρίς να το έχω διαπράξει (αλλά μετανιώνω πολύ και θέλω να με συγχωρέσει ο Αλλάχ).» Είπε (ο Προφήτης): «Δεν μαρτυρείς ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ και ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ;» -Επανέλαβε την ερώτηση τρεις φορές-. Απάντησε: «Ναι.» Είπε (ο Προφήτης): «Αυτή (δηλ. η μαρτυρία σου και η ειλικρινής μεταμέλειά σου) θα σβήσει εκείνες (δηλ. τις αμαρτίες σου).».

[صحيح] [رواه أبو يعلى والطبراني والضياء المقدسي]

Ένας άνδρας ήρθε στον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) και είπε: Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Έπεσα σε κάθε είδους αμαρτία, μικρή και μεγάλη, αλλά τώρα στρέφομαι με ειλικρινή μεταμέλεια προς τον Αλλάχ. Θα με συγχωρέσει, λοιπόν, ο Αλλάχ; Του απάντησε ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ρωτώντας: Δεν μαρτυρείς ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ και ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ; Επανέλαβε την ερώτηση τρεις φορές. Του απάντησε: Ναι μαρτυρώ. Τον ενημέρωσε ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) για την αρετή των δύο μαρτυριών της πίστεως και ότι σβήνουν τις αμαρτίες, και ότι η ειλικρινής μεταμέλεια σβήνει ό,τι προηγήθηκε από αμαρτίες.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

