



Βρίσκουμε μέσα μας αυτές (τις κακές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας παρά τη θέλησή μας) που κάποιος απ' εμάς δεν τολμάει να τις προφέρει.» Είπε (ο Προφήτης): «Το παθαίνετε αυτό;» Είπαν: «Ναι.» Είπε (ο Προφήτης): «Αυτή είναι η ξεκάθαρη πίστη (που σας κάνει να μην τολμάτε καν να τις προφέρετε)

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: Μερικοί από τους συντρόφους του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ήρθαν και τον ρώτησαν: «Βρίσκουμε μέσα μας αυτές (τις κακές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας παρά τη θέλησή μας) που κάποιος απ' εμάς δεν τολμάει να τις προφέρει.» Είπε (ο Προφήτης): «Το παθαίνετε αυτό;» Είπαν: «Ναι.» Είπε (ο Προφήτης): «Αυτή είναι η ξεκάθαρη πίστη (που σας κάνει να μην τολμάτε καν να τις προφέρετε).»

[صحيح] [رواه مسلم]

Μερικοί από τους συντρόφους του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ήρθαν και τον ρώτησαν σχετικά με τις κακές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό τους παρά τη θέλησή τους, οι οποίες είναι τόσο σοβαρές που κανείς τους δεν τολμάει ούτε να τις προφέρει. Και έτσι τους είπε ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ότι αυτό είναι η ξεκάθαρη πίστη που τους παρακινεί να αποτρέψουν αυτές τις κακές σκέψεις που ρίχνει ο Σατανάς στις καρδιές σας. Και που τους κάνει να αποφύγουν να τις προφέρουν, επειδή τις βλέπουν πολύ σοβαρές. Και αυτό δείχνει ότι ο Σατανάς δεν μπορούσε να κυριαρχήσει στις καρδιές τους, σε αντίθεση μ' άλλους που ο Σατανάς μπορούσε να κυριαρχήσει στις καρδιές τους και δεν βρήκε καμία αντίσταση απ' αυτούς.

<https://sunnah.global/hadeeth/el/show/65011>

