



**Ο Σατανάς έρχεται σε έναν απ' εσάς και λέει: «Ποιος δημιούργησε αυτό; Και ποιος δημιούργησε το άλλο;», μέχρι να πει: «Ποιος δημιούργησε τον Κύριό σου;»
Αν φτάσει αυτή (τέτοια σκέψη) σε κάποιον, θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο στον Αλλάχ (από τον Σατανά) και να την σταματήσει (αυτή τη σκέψη)**

Ο Άμπου Χουράιρα (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ο Σατανάς έρχεται σε έναν απ' εσάς και λέει: «Ποιος δημιούργησε αυτό; Και ποιος δημιούργησε το άλλο;», μέχρι να πει: «Ποιος δημιούργησε τον Κύριό σου;» Αν φτάσει αυτή (τέτοια σκέψη) σε κάποιον, θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο στον Αλλάχ (από τον Σατανά) και να την σταματήσει (αυτή τη σκέψη).»

[صحيح] [متفق عليه]

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ενημερώνει για την αποτελεσματική λύση για τις ερωτήσεις που τις ψιθυρίζει ο Σατανάς στον πιστό. Ο Σατανάς ψιθυρίζει στον άνθρωπο: «Ποιος δημιούργησε αυτό; Και ποιος δημιούργησε εκείνο; Ποιος δημιούργησε τον ουρανό; Και ποιος δημιούργησε τη Γη;» Και στη συνέχεια, ο πιστός απαντάει στο μυαλό του: «Ο Αλλάχ!» Αλλά ο Σατανάς δεν σταματάει εκεί, και συνεχίζει λέγοντας: «Τότε, ποιος λοιπόν, δημιούργησε τον Κύριό σου;» Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει ένας πιστός να διώξει αυτούς τους ψιθύρους με τρία πράγματα: 1- Με την πίστη στον Αλλάχ. 2- Με το να αναζητά καταφύγιο στον Αλλάχ από τον καταραμένο Σατανά. 3- Με το να σταματήσει αμέσως αυτές τις σκέψεις, και να μην αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί απ' αυτές.

<https://sunnah.global/hadeeth/el/show/65013>

