



## Ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ανέφερε κάτι και είπε: «Αυτό θα γίνει τη στιγμή που η γνώση θα εξαφανιστεί»

Ο Ζιγιάντ μπιν Λαμπίντ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) ανέφερε: Ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ανέφερε κάτι και είπε: «Αυτό θα γίνει τη στιγμή που η γνώση θα εξαφανιστεί.» Είπα: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Πώς θα εξαφανιστεί η γνώση όταν απαγγέλλουμε το Κορ'άν και το διδάσκουμε στα παιδιά μας, και τα παιδιά μας το διδάσκουν στα παιδιά τους -και ούτω καθεξής- μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως;» Είπε: «Ω, Ζιγιάντ! Σε είδα πώς ήσουν ένας από τους πιο ενημερωμένους ανθρώπους στη Μαντίνα (πώς, λοιπόν, λες κάτι τέτοιο;)! Μα δεν απήγγειλαν οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί την Τορά (που στάλθηκε στον Μωυσή) και το Ιν-τζήλ (που στάλθηκε στον Ιησού), αλλά δεν εφαρμόζουν τίποτα από μέσα τους (και τα διαστρέβλωσαν και δεν τα διατήρησαν παρά ένα μικρό μέρος και στο οποίο πρόσθεσαν άλλα βιβλία που έγραψαν κάποιοι άνθρωποι ισχυριζόμενοι ότι είναι τα αυθεντικά Λόγια του Αλλάχ);»

[صحيح لغيره] [رواه ابن ماجه]

Ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) καθόταν με τους συντρόφους του και είπε: Αυτό θα γίνει τη στιγμή που η γνώση θα εξαφανιστεί από αυτόν τον κόσμο. Έτσι, εξεπλάγη ο Ζιγιάντ μπιν Λαμπίντ (η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού) και ρώτησε τον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ), Και είπα: Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, πώς θα εξαφανιστεί η γνώση όταν απαγγέλλουμε το Κορ'άν και το διδάσκουμε στα παιδιά μας, και τα παιδιά μας το διδάσκουν στα παιδιά τους -και ούτω καθεξής- μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως; Τότε ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) του είπε: Ω, Ζιγιάντ! Σε είδα πώς ήσουν ένας από τους πιο ενημερωμένους ανθρώπους στη Μαντίνα! -Πώς, λοιπόν, λες κάτι τέτοιο;- Έπειτα, ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) εξήγησε το θέμα στον Ζιγιάντ, ότι η γνώση εξαφανίζεται όταν οι άνθρωποι δεν την διατηρούν και δεν πράττουν σύμφωνα μ' αυτή. Να τοι οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, είχαν και απήγγειλαν την Τορά που στάλθηκε στον Μωυσή, και το Ιν-τζήλ που στάλθηκε στον Ιησού, και παρόλο αυτά δεν επωφεληθήκαν από αυτά, επειδή δεν κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να εφαρμόσουν τις εντολές τους, και έτσι να πράττουν σύμφωνα με ό,τι έμαθαν από αυτά. Αντιθέτως, δεν τα διατήρησαν παρά ένα μικρό μέρος τους και στο οποίο πρόσθεσαν άλλα βιβλία που έγραψαν κάποιοι άνθρωποι ισχυριζόμενοι ότι είναι τα αυθεντικά Λόγια του Αλλάχ!

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

