



De moslim is degene van wie andere moslims veilig zijn voor zijn tong en hand, en de vreemde is degene die zich onthoudt van wat Allah verboden heeft

Abdoellah ibn Amr -moge Allah tevreden zijn met hem - zei dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "De moslim is degene van wie andere moslims veilig zijn voor zijn tong en hand, en de vreemde is degene die zich onthoudt van wat Allah verboden heeft."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft vermeld dat de moslim met een volmaakte islam degene is die andere moslims beschermt tegen zijn tong, waardoor hij hen niet beledigt, vervloekt, lastert of tussen hen in staat met enige vorm van schadelijke taal. En veiligheid van zijn hand, waarbij hij hen niet schaadt, hun bezittingen niet onrechtmatig afneemt en soortgelijke zaken. En een vreemde is degene die datgene achterlaat wat Allah heeft verboden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/10101>

