



Onze Heer, de Verhevene en Gezegende, daalt (op de manier dat bij zijn perfectie past zonder er een hoedanigheid aan te geven nog te verdraaien nog te ontkennen) elke nacht af naar de laagste hemel wanneer het laatste derde deel van de nacht resteert

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ (vrede zij met hem) heeft gezegd: Onze Heer, de Verhevene en Gezegende, daalt (op de manier dat bij zijn perfectie past zonder er een hoedanigheid aan te geven nog te verdraaien nog te ontkennen) elke nacht af naar de laagste hemel wanneer het laatste derde deel van de nacht resteert. Hij zegt: 'Wie roept Mij aan, zodat Ik zijn smeekbede kan verhoren? Wie vraagt Mij om iets, zodat Ik het kan geven? Wie zoekt Mijn vergeving, zodat Ik hem kan vergeven?'

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) verklaarde dat Allah, de Verhevene en Gezegende, elke nacht afdaald naar de laagste hemel wanneer het laatste derde deel van de nacht resteert. Hij spoort Zijn dienaren aan om Hem aan te roepen, want Hij verhoort degene die Hem aanroept. Hij moedigt hen aan om Hem te vragen wat ze willen, want Hij geeft aan degene die Hem vraagt. Hij raadt hen aan om vergeving te vragen voor hun zonden, want Hij vergeeft Zijn gelovige dienaren.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/10412>

