



De Profeet (vrede zij met hem) zei tussen de twee Sadjdah (neerbuiging tijdens het gebed): 'O Allah, vergeef mij, wees genadig voor mij, genees mij, leid mij en voorzie mij'

Ibn Abbaas (moge Allah over hem en zijn vader tevreden zijn) zei: "De Profeet (vrede zij met hem) zei tussen de twee Sadjdah (neerbuiging tijdens het gebed): 'O Allah, vergeef mij, wees genadig voor mij, genees mij, leid mij en voorzie mij'."

[Goed met zijn ondersteunende bewijsstukken] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidhi, Ibn Maja en Ahmed]

De Profeet (vrede zij met hem) zei tussen de twee Sadjdat in zijn gebed deze vijf smeekbeden, waar de moslim een grote behoefte aan heeft. Deze smeekbeden omvatten het goede van dit leven en het Hiernamaals, namelijk het zoeken van vergeving en het bedekken van zonden en het ervan afzien, het overvloeien van genade, bescherming tegen twijfels, begeerten, ziektes en kwalen, het vragen van leiding van Allah naar de waarheid en standvastigheid daarop, en het verkrijgen van voorziening in geloof, kennis, goede daden en toegestane en goede rijkdom.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/10930>

