



'O Allah, U bent de Bron van vrede en vrede komt van U. Gezegend bent U, O Bezitter van Majesteit en Eer

Thawban (moge Allah tevreden met hem zijn), hij: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) placht, nadat hij klaar was met zijn gebed, drie keer vergiffenis te vragen. Hij zei: 'O Allah, U bent de Bron van vrede en vrede komt van U. Gezegend bent U, O Bezitter van Majesteit en Eer .' Al-Walid vroeg aan Al-Awza'i: 'Hoe verricht men vergiffenis?' Hij antwoordde: 'Je zegt: "Ik vraag vergiffenis aan Allah, ik vraag vergiffenis aan Allah.'

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) zei nadat hij klaar was met zijn gebed: "Ik vraag Allah om vergeving, ik vraag Allah om vergeving, ik vraag Allah om vergeving." Vervolgens verheerlijkt hij zijn Heer door te zeggen: "O Allah, U bent de Bron van vrede en vrede komt van U. Gezegend bent U, O Bezitter van Majesteit en Eer." Allah is de volmaakte Vredige in Zijn eigenschappen, vrij van elke fout en tekortkoming. Hij is Degene naar wie we streven voor veiligheid tegen de kwaden van dit leven en het hiernamaals, en niemand anders. Hij is Degene wiens goedheid overvloedig is in beide werelden, de Bezitter van grootsheid en goedheid.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/10947>

