



Bid staande, en als je daartoe niet in staat bent, bid zittend, en als je daartoe niet in staat bent, bid liggend op je zij

Imran ibn Husain (moge Allah tevreden met hem zijn) zei hij: "Ik had last van aambeien, dus vroeg ik de Profeet (vrede zij met hem) over het gebed, en hij zei:" "Bid staande, en als je daartoe niet in staat bent, bid zittend, en als je daartoe niet in staat bent, bid liggend op je zij."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet (vrede zij met hem) verklaarde dat het basisprincipe van het gebed het staand verrichten ervan is, tenzij men daartoe niet in staat is, dan mag men zittend bidden. En als men niet in staat is om zittend te bidden, dan mag men het liggend op de zij verrichten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/10951>

