



Het graf is de eerste halte van de etappes van het Hiernamaals. Als men daaruit gered wordt, dan is alles daarna gemakkelijker; maar als men er niet aan ontsnapt, is wat daarop volgt nog zwaarder

Van Hani'e, de dienaar van Othman (moge Allah tevreden zijn met hem), zei: Othman huilde wanneer hij bij een graf stond, totdat zijn baard doorweekt raakte. "Men vroeg hem: Je herinnert je het Paradijs en het Vuur zonder te huilen, maar nu huil je hiervoor?" Hij antwoordde: 'De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Het graf is de eerste halte van de etappes van het Hiernamaals. Als men daaruit gered wordt, dan is alles daarna gemakkelijker; maar als men er niet aan ontsnapt, is wat daarop volgt nog zwaarder".

[Goed] [Overgeleverd door At-Tirmidi en Ibn Maja]

De leider van de gelovigen, Othman ibn Affan (moge Allah tevreden zijn met hem), huilde wanneer hij bij een graf stond, totdat zijn tranen zijn baard doordrenkten. Men vroeg hem: Jij herinnert je het Paradijs en het Vuur en huilt niet van verlangen naar het Paradijs of uit vrees voor het Vuur, maar je huilt wel om het graf?' Hij antwoordde: 'De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat het graf de eerste halte is van de etappes van het Hiernamaals. Als men daarvan gered wordt, dan is alles wat daarna komt gemakkelijker. Maar als men niet ontsnapt aan de kwellingen ervan, dan is wat daarop volgt veel zwaarder dan wat men daarin ondergaat.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/11205>

