



## Hoor je de oproep tot gebed?" De man antwoordde: "Ja." Daarop zei de Profeet (vrede zij met hem): "Beantwoord het dan

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ (vrede zij met hem) heeft gezegd: Een blinde man kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: "O Boodschapper van Allah, ik heb niemand die mij naar de moskee kan begeleiden. Mag ik toestemming van de Boodschapper van Allah krijgen om in mijn huis te bidden?" De Profeet (vrede zij met hem) verleende hem toestemming om thuis te bidden. Toen de man zich omdraaide om weg te gaan, riep de Profeet (vrede zij met hem) hem en vroeg: "Hoor je de oproep tot gebed?" De man antwoordde: "Ja." Daarop zei de Profeet (vrede zij met hem): "Beantwoord het dan."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Een blinde man kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: "O Boodschapper van Allah, ik heb niemand die mij kan helpen en mijn hand kan nemen om naar de moskee te gaan voor de vijf gebeden. Hij vroeg de Profeet (vrede zij met hem) om toestemming om het gezamenlijke gebed in de moskee over te slaan door thuis te bidden. De Profeet (vrede zij met hem) verleende hem toestemming. Maar toen de man zich omdraaide om weg te gaan, riep de Profeet (vrede zij met hem) hem en vroeg: "Hoor je de oproep tot gebed?" De man antwoordde: "Ja." Daarop zei de Profeet (vrede zij met hem): "Beantwoord dan de oproep tot gebed."

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/11287>

