



De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens een man die alleen achter de rij had gebeden, en hij droeg hem op zijn gebed opnieuw te verrichten

Het wordt overgeleverd door Wabisah (moge Allah tevreden met hem zijn): De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens een man die alleen achter de rij had gebeden, en hij droeg hem op zijn gebed opnieuw te verrichten.

[Goed] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidhi, Ibn Maja en Ahmed]

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zag een man die alleen achter de gebedsrij stond en bad. Hij beval hem zijn gebed opnieuw te verrichten omdat zijn gebed in deze situatie niet geldig was.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/11303>

