



“Degene die de Hadj verricht, geen gemeenschap heeft(omdat dat tijdens de Hadj niet mag wel erna) en Allah ﷻ niet ongehoorzaam is, keert vrij van zonden terug. Net zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde.”

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profet ﷺ (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die de Hadj verricht, geen gemeenschap heeft(omdat dat tijdens de Hadj niet mag wel erna) en Allah ﷻ niet ongehoorzaam is, keert vrij van zonden terug. Net zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde.”

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profet ﷺ (vrede zij met hem) heeft verklaard dat degene die voor Allah de Verhevene de hadj verricht en zich onthoudt van ongeoorloofde seksuele handelingen (bekend als "ar-rafth"), inclusief kussen en directe fysieke aanrakingen, en ook vrij blijft van obsceniteiten en niet zondigt door het begaan van slechte daden en zonden, en degene die tijdens de hadj de verboden handelingen van het ihram niet verricht. zal vergeven terugkeren van zijn bedevaart, net zoals een baby vrij van zonden wordt geboren.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/2758>

