



"Degene die strijdt opdat het Woord van Allah het hoogste is, die strijdt op de weg van Allah"

Aboe Moesa (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd over een man die moedig, trots en ijdel ten strijde trekt, welke van deze eigenschappen is in de weg van Allah? De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: "Degene die strijdt opdat het Woord van Allah het hoogste is, die strijdt op de weg van Allah."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over de verschillende intenties van strijders: degene die vecht uit moed, trots, om zijn plaats onder de mensen te tonen, of om andere redenen, welke van deze is op de weg van Allah? De profeet (vrede zij met hem) verklaarde dat degene die strijdt op de weg van Allah degene is die vecht opdat het Woord van Allah het hoogste wordt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/2969>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

