



## Op de dag van het offerfeest offerde de profeet (vrede zij met hem) twee stevige rammen met grote hoorns, hij slachtte ze eigenhandig, noemde de naam van Allah en verheerlijkte Hem, en plaatste zijn voet op hun zijkanten

Van Annas (moge Allah tevreden zijn met hem ) rapporteerde: Op de dag van het offerfeest offerde de profeet (vrede zij met hem) twee stevige rammen met grote hoorns, hij slachtte ze eigenhandig, noemde de naam van Allah en verheerlijkte Hem, en plaatste zijn voet op hun zijkanten.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Van Annas (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat de profeet (vrede zij met hem) op Eid-oel-Adha twee mannelijke schapen van witte kleur met zwarte vlekken offerde, hij zei: "In de naam van Allah, Allah is de Grootste," en plaatste zijn voet op hun nek.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/2971>

