



Wie wapens tegen ons opneemt, behoort niet tot onze gemeenschap

Van Aboe Moesa Al-Ash'ari (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (moge Allah's gebeden en vrede zij met hem zijn) zei: "Wie wapens tegen ons opneemt, behoort niet tot onze gemeenschap".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) waarschuwde tegen het dragen van wapens tegen medemoslims, uit angst voor het veroorzaken van angst of beroving. Degenen die dit zonder recht doen, begaan een ernstige misdaad en behoren tot de grote zonden. Dit brengt een strenge waarschuwing met zich mee.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/2997>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

