



## Wanneer jullie de oproep (Adzan) horen, zeg dan wat de moeadzin (oproeper tot het gebed) zegt

Van Aboe Sa'id al-Khoedri, moge Allah tevreden zijn met hem , overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem , zei: "Wanneer jullie de oproep (Adzan) horen, zeg dan wat de moeadzin (oproeper tot het gebed) zegt."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) spoort aan tot het beantwoorden van de moeadzin wanneer men zijn oproep hoort, en dat doen we door te zeggen wat hij zegt, zin voor zin. Wanneer hij "Allahoe Akbar" zegt, zeggen we het na, en wanneer hij "sjahada" zegt, zeggen we die ook na, Met uitzondering van de uitdrukkingen (Kom naar het gebed, Kom naar het succes) want na deze uitdrukkingen wordt gezegd: Er is geen kracht en geen macht behalve bij Allah.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3013>

