



De profeet (vrede zij met hem) hield van het gebruik van de rechterkant bij het aantrekken van zijn sandalen, bij het betreden en verlaten van plaatsen, bij zijn rituele reinheid en in al zijn zaken

Van Aisha, de Moeder der gelovigen (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: De profeet (vrede zij met hem) hield van het gebruik van de rechterkant bij het aantrekken van zijn sandalen, bij het betreden en verlaten van plaatsen, bij zijn rituele reinheid en in al zijn zaken."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) hield ervan en gaf er de voorkeur aan om met de rechterkant te beginnen bij zaken die eerbied verdienen. Waaronder: Beginnen met zijn rechtervoet bij het aantrekken van zijn sandalen, beginnen met de rechterkant bij het kammen van het haar van zijn hoofd en baard, en het in olie smeren ervan, en bij zijn rituele wassing gaf hij de voorkeur aan het wassen van de rechterhand en de rechtervoet vóór de linker.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3018>

