



Ik weet dat jij een steen bent, die noch schade toebrengt, noch voordeel biedt. Als ik de Profeet (vrede zij met hem) niet had gezien die jou kuste, dan zou ik jou niet gekust hebben

Omar, moge Allah tevreden zijn met hem, zei: Hij kwam naar de zwarte steen en kuste deze. Hij zei: "Ik weet dat jij een steen bent, die noch schade toebrengt, noch voordeel biedt. Als ik de Profeet (vrede zij met hem) niet had gezien die jou kuste, dan zou ik jou niet gekust hebben.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De leider van de gelovigen, Omar ibn al-khattab, moge Allah tevreden zijn met hem, kwam naar de zwarte steen in de hoek van de Ka'aba en kuste deze. Hij zei: "Ik weet dat jij een steen bent, die geen schade toebrengt en geen voordeel biedt. Als ik de Profeet (vrede zij met hem) niet had gezien die jou kuste, dan zou ik jou niet gekust hebben.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3024>

