



, het is gewoon een vrouwelijke ontlading. Maar laat het gebed na, wanneer je menstrueert, en nadat je menstruatie is geëindigd, reinig jezelf en verricht het gebed

Volgens Aisha, de moeder der gelovigen (moge Allah tevreden zijn met haar) zei dat Fatima bint Abi Hoebaysh vroeg de profeet (vrede zij met hem) en zei: Ik menstrueer en kan dus niet reinigen, moet ik het gebed overslaan?" De profeet (vrede zij met hem) zei: "Nee, het is gewoon een vrouwelijke ontlading. Maar laat het gebed na, wanneer je menstrueert, en nadat je menstruatie is geëindigd, reinig jezelf en verricht het gebed.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Fatima bint Hoebaysh vroeg de profeet (vrede zij met hem): Het bloeden van mijn menstruatie stopt niet en gaat zelfs door buiten de gebruikelijke menstruatietijd. Moet ik dan de regels voor menstruatie volgen en het gebed overslaan? De profeet (vrede zij met hem) antwoordde haar: 'Dit is Istihada-bloeding, een niet-menstruele bloeding die optreedt als gevolg van een verstoring van de baarmoeder, en het wordt niet beschouwd als menstruatie, Wanneer de tijd van je menstruatie aanbreekt volgens je gebruikelijke menstruatiecycclus voordat je de Istihada-bloeding krijgt, laat dan het gebed en het vasten en andere zaken waarvan menstruerende vrouwen worden weerhouden gedurende de menstruatieperiode. Wanneer die periode voorbij is, ben je vrij van menstruatie en moet je de plaats van de bloeding wassen, vervolgens je hele lichaam grondig wassen om de staat van rituele onreinheid op te heffen, en daarna het gebed verrichten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3029>

