



Wanneer een man zijn huis binnenkomt en de naam van Allah noemt bij het binnengaan en bij het eten, zegt de duivel: 'Jullie hebben geen onderdak en geen avondmaal'

Van Djabir ibn Abdoellah (moge Allah tevreden zijn met hen) , zei dat hij de profeet (vrede zij met hem), hoorde zeggen: "Wanneer een man zijn huis binnenkomt en de naam van Allah noemt bij het binnengaan en bij het eten, zegt de duivel: 'Jullie hebben geen onderdak en geen avondmaal.' Maar als hij zijn huis binnengaat zonder de naam van Allah te noemen bij het binnengaan, zegt de duivel: 'jullie hebben een plek om te overnachten.' En als hij zijn huis binnenkomt zonder de naam van Allah te noemen bij het eten, zegt de duivel: Jullie hebben een plek om te overnachten en een avondmaal."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft opgedragen om Allah te gedenken bij het betreden van het huis en voor het beginnen van de maaltijd. Wanneer iemand Allah noemt door te zeggen "Bismillah" bij het binnengaan van zijn huis en bij het beginnen van zijn maaltijd, zegt de duivel tegen zijn metgezellen: "Jullie hebben geen kans op overnachten en eten in dit huis, omdat de bewoner zich heeft beschermd tegen jullie door de naam van Allah te noemen." Wanneer een persoon zijn huis betreedt en Allah niet noemt bij het betreden ervan en bij het beginnen van de maaltijd, vertelt de duivel aan zijn metgezellen dat ze de kans hebben om in dat huis te overnachten en te eten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3037>

