



"Voorwaar, de wereld is zoet en groen, en Allah heeft jullie als Zijn opvolgers in de wereld aangesteld om te zien hoe jullie je gedragen. Wees daarom bedachtzaam ten opzichte van de wereld en wees bedachtzaam ten opzichte van vrouwen

Van Abu Sa'id Al-Khoedri (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem), zei : "Voorwaar, de wereld is zoet en groen, en Allah heeft jullie als Zijn opvolgers in de wereld aangesteld om te zien hoe jullie je gedragen. Wees daarom bedachtzaam ten opzichte van de wereld en wees bedachtzaam ten opzichte van vrouwen, want de eerste beproeving van de Kinderen van Israël was gerelateerd aan vrouwen."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) legt uit dat het wereldse leven zoet van smaak is en aangenaam om naar te kijken. Mensen worden verleid door de wereld en raken erin verstrikt, waarbij ze het hun belangrijkste zorg maken. En Allah, de Verhevene, heeft sommigen van ons als opvolgers van anderen in dit wereldse leven gemaakt, om te zien hoe we handelen. Zullen we Zijn gehoorzaamheid volgen, of zullen we Hem ongehoorzamen ? Vervolgens zei hij: "Wees op je hoede dat de genoegens van het wereldse leven en zijn verleidingen je niet misleiden, zodat je nalatig wordt in wat Allah jullie heeft geboden en je betrokken raakt bij wat Hij jullie heeft verboden. Een van de grootste verleidingen waarvoor men moet oppassen in deze wereldse beproevingen is de verleiding van vrouwen, en dit was de eerste verleiding waaraan de kinderen van Israël werden blootgesteld.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3053>

