



Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) nooit volledig zien lachen zodat ik zijn huig kon zien. Hij glimlachte slechts

Aisha, de moeder der gelovigen, moge Allah tevreden zijn met haar, heeft gezegd: Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) nooit volledig zien lachen zodat ik zijn huig kon zien. Hij glimlachte slechts.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit overdreven lachte zodat zijn huig zichtbaar werd, het vleesstukje aan de bovenkant van de keel. Hij glimlachte slechts.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3060>

