



Ik heb tien raka°at (eenheid van gebed) onthouden die de profeet (vrede zij met hem) placht te verrichten

Ibn Omar (moge Allah tevreden zijn met hen) zei: Ik heb tien raka°at (eenheid van gebed) onthouden die de profeet (vrede zij met hem) placht te verrichten: twee raka°at vóór het Dhuhr-gebed, twee raka°at na het Dhuhr-gebed, twee rak'ahs na het Maghrib-gebed in zijn huis, twee raka°at na het Isha-gebed in zijn huis, en twee raka°at vóór het Fajr-gebed. Er wordt ook vermeld dat de profeet (vrede zij met hem) twee raka°at bad na het vrijdaggebed.

[Authentiek] [Overeengekomen volgens alle overleveringen ervan]

Abdoellah ibn Omar (moge Allah tevreden zijn met hen) verduidelijkte dat hij van de vrijwillige gebeden die hij van de profeet (vrede zij met hem) had onthouden, tien raka°at waren die bekend staan als "As-Soenan Ar-Rawatib." Twee eenheden (raka°at) vóór het Doehr-gebed en twee eenheden na het Doehr-gebed. Twee eenheden (raka°at) na het Maghrib-gebed in zijn huis. Twee eenheden (raka°at) na het Isha-gebed in zijn huis. Twee eenheden (raka°at) vóór het Fajr-gebed. Tien eenheden (raka°at) werden voltooid. En wat betreft het vrijdaggebed, na het vrijdaggebed verricht hij twee eenheden (raka°at).

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3062>

