



Wanneer de profeet (vrede zij met hem) 's nachts opstond, poetste hij zijn tanden met een siwak

Hoedhayfah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: Wanneer de profeet (vrede zij met hem) 's nachts opstond, poetste hij zijn tanden met een siwak.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) poetste vaak zijn tanden met een siwak en moedigde anderen aan om dat te doen. Hij deed dit op verschillende momenten, waaronder 's nachts, wanneer hij opstond, waarbij hij zijn mond reinigde en zijn tanden poetste met een siwak.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3063>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

