



Een gelovige mag geen afkeer hebben van een gelovige vrouw vanwege een karaktertrek; als hij niet tevreden is met één van haar eigenschappen, dan zal hij blij zijn met een andere."

Overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden zijn over hem), die zei: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Een gelovige mag geen afkeer hebben van een gelovige vrouw vanwege een karaktertrek; als hij niet tevreden is met één van haar eigenschappen, dan zal hij blij zijn met een andere." Of hij zei: "een ander".

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft verboden dat een echtgenoot zijn vrouw verafschuwt op een manier die leidt tot onrecht jegens haar, haar verlaten of haar negeren; Want de mens is vatbaar voor tekortkomingen, en als hij een slechte eigenschap in haar verafschuwt, zal hij een andere goede eigenschap in haar vinden; hij zal tevreden zijn met het goede dat hij waarneemt en geduld hebben met het slechte waar hij niet tevreden mee is, waardoor hij geduldig blijft en haar niet met afkeer zal behandelen die hem ertoe aanzet om van haar te scheiden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3071>

