



O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf, tegen de bestraffing van het vuur, tegen de beproevingen van het leven en de dood, en tegen de beproeving van de valse Messias (de Antichrist)

Uit Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) placht te bidden en te zeggen: "O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf, tegen de bestraffing van het vuur, tegen de beproevingen van het leven en de dood, en tegen de beproeving van de valse Messias (de Antichrist)." En in een andere overlevering van Moslim staat: "Wanneer een van jullie de laatste zit van het Tasjahoed afrondt, laat hij dan toevlucht zoeken bij Allah tegen vier dingen: De bestraffing van de Hel, de bestraffing van het graf, de beproevingen van het leven en de dood, en het kwaad van de valse Messias".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) placht zijn toevlucht bij Allah te zoeken tegen vier dingen, na het laatste Tasjahoed en vóór de salam in het gebed, en hij heeft ons opgedragen om onze toevlucht bij Allah te zoeken tegen deze zaken, De eerste: Bescherming tegen de bestraffing in het graf. Ten tweede: Bescherming tegen de bestraffing in het vuur, en dat op de Dag des Oordeels. Ten derde: Bescherming tegen de beproevingen van het wereldse leven, zoals verboden verlangens en misleidende twijfels, en tegen de beproeving van de dood, dat wil zeggen, op het moment van sterven, dat men afwijkt van de Islam of de soenna, of tegen de beproeving van het graf, zoals de vragen van de twee engelen. Vierde: Bescherming tegen de beproeving van de valse Messias, die aan het einde der tijden zal verschijnen en door Allah als beproeving voor Zijn dienaren is gezonden. Deze wordt specifiek genoemd vanwege zijn enorme beproeving en misleiding.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

