



Zal ik jullie informeren over een verhaal met betrekking tot de Dajjal (antichrist) zoals geen profeet zijn volk ooit heeft geïnformeerd? Hij is eenoog, maar jullie Heer is niet eenoog, met aan zijn zijde een paradijs en een hel.

Van Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: "De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Zal ik jullie informeren over een verhaal met betrekking tot de Dajjal (antichrist) zoals geen profeet zijn volk ooit heeft geïnformeerd? Hij is eenoog, maar jullie Heer is niet eenoog, met aan zijn zijde een paradijs en een hel. Wat hij de hel noemt, zal in feite het paradijs zijn. Ik waarschuw jullie voor hem zoals Noeh zijn volk waarschuwde".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) informeerde zijn metgezellen over de Dajjal, zijn kenmerken en tekenen op een manier die geen enkele profeet vóór hem had verteld. Enkele van die kenmerken zijn: Hij heeft een blinde oog. Allah heeft met hem het equivalent van het paradijs en de hel gemaakt, zoals gezien door de waarneming van het oog. Maar zijn paradijs is in werkelijkheid een hel, en zijn hel is een paradijs. Hij zal degene die hem gehoorzaamt deze schijnbare paradijselijke staat binnenleiden, terwijl het in werkelijkheid een brandende hel is. En hij zal degene die hem ongehoorzaam is in deze wereld een hel binnenvoeren, terwijl het in werkelijkheid een prachtig paradijs is. Vervolgens waarschuwde de profeet (vrede zij met hem) ons voor zijn beproevingen, net zoals Noeh zijn volk had gewaarschuwd.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3110>

