



De gelijkenis van een goed gezelschap en een slecht gezelschap is als die van een drager van musk en een smid

Van Aboe Moessa, moge Allah tevreden zijn met hem, van de profeet (vrede zij met hem), die zei: "De gelijkenis van een goed gezelschap en een slecht gezelschap is als die van een drager van musk en een smid . De drager van musk kan je kleding parfumeren, je kunt musk van hem kopen, of je kunt gewoon een aangename geur van hem ruiken. Terwijl de smid je kleding kan verbranden, of je zult een onaangename geur van hem ruiken".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) gaf een gelijkenis voor twee soorten mensen: De eerste soort: de metgezel en de goede vriend die leidt naar Allah en wat Hem behaagt, en helpt bij gehoorzaamheid. Zijn gelijkenis is vergelijkbaar met die van een handelaar in muskus; hij geeft je iets, je koopt iets van hem, of je geniet van een aangename geur van zijn aanwezigheid. De tweede soort: de metgezel en de slechte vriend; degene die je afhoudt van het pad van Allah en helpt bij het doen van zonden. Van hem zie je verwerpelijke daden en je wordt bekritiseerd vanwege het gezelschap en de omgang met hem. Zijn gelijkenis is als die van de smid die zijn vuur aanwakkert; ofwel brandt hij je kleding met de vonken die rondvliegen, ofwel ruik je een onaangename geur van zijn nabijheid.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3127>

