



De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) placht vaak te zeggen: 'O Heer van de harten, maak mijn hart standvastig op Uw religie'

Annas (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) placht vaak te zeggen: 'O Heer van de harten, maak mijn hart standvastig op Uw religie.' Toen zei ik: 'O boodschapper van Allah, wij geloven in jou en in wat je hebt gebracht, maar ben je bezorgd om ons?' Hij antwoordde: 'Ja, zeker. De harten zijn tussen twee vingers van de vingers van Allah, Hij draait ze zoals Hij wil.'

[Authentiek] [Overgeleverd door At-Tirmidhi en Ahmed]

De meest voorkomende smeekbede van de profeet (vrede zij met hem) was om standvastigheid in de religie en gehoorzaamheid aan Allah te vragen en om verwijderd te blijven van dwaling en afdwaling. Annas ibn Malik (moge Allah tevreden zijn met hem) verbaasde zich over hoe vaak de profeet (vrede zij met hem) deze smeekbede verrichtte. De profeet (vrede zij met hem) informeerde hem dat de harten tussen twee vingers van de vingers van Allah zijn, Hij draait ze zoals Hij wil. Het hart is de kern van geloof en ongeloof, en het is genoemd 'hart' vanwege zijn voortdurende veranderingen. Het kan plotseling keren zoals het lot, als extremen samenkomen. Wie Allah wenst te leiden, stabiliseert zijn hart op het pad van leiding en religie, en wie Allah wenst af te leiden, keert zijn hart van leiding naar dwaling en verkeerdheid.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3142>

