



De Heer is het dichtst bij Zijn dienaar tijdens de laatste helft van de nacht.

Aboe Oemamah heeft overgeleverd dat Amr ibn Abasa (moge Allah tevreden zijn met hem) hem vertelde dat hij de profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen: "De Heer is het dichtst bij Zijn dienaar tijdens de laatste helft van de nacht. Als je kunt behoren tot degenen die Allah gedenken tijdens dat moment, wees dan zo."

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidi en An-Nasa'i]

De profeet (vrede zij met hem) informeert ons dat de Heer, Verheven is Hij, het dichtst bij Zijn dienaar is tijdens het laatste derde deel van de nacht. Als je, gelovige, in staat bent en het je gegund is om tot degenen te behoren die aanbidden, bidden, gedenken en zich berouwen in deze tijd, dan is dit een gelegenheid die benut moet worden en waarin je je moet inspannen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3236>

