



Bij Degene in wiens hand het leven van Mohammed is, zal niemand van deze gemeenschap, of hij nu een jood of een christen is, over mijn boodschap hoort en sterft zonder te geloven in datgene waarmee ik ben gezonden, behalve dat hij tot degenen behoort die het vuur bewonen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Bij Degene in wiens hand het leven van Mohammed is, zal niemand van deze gemeenschap, of hij nu een jood of een christen is, over mijn boodschap hoort en sterft zonder te geloven in datgene waarmee ik ben gezonden, behalve dat hij tot degenen behoort die het vuur bewonen.

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem), zweert bij Allah dat niemand van deze gemeenschap, hetzij jood, christen of anderszins, de uitnodiging van de profeet (vrede zij met hem), hoort en dan sterft zonder te geloven in hem, behalve dat hij tot de eeuwige bewoners van het Vuur behoort

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3272>

