



Wanneer iemand van jullie een droom ziet die hij mooi vindt, dan is die van Allah. Laat hem dan Allah daarvoor danken en het aan anderen vertellen. Maar wanneer hij iets anders ziet, iets dat hij niet leuk vindt, dan is die van de satan. Laat hem dan bescherming zoeken tegen haar kwaad en het aan niemand vertellen, want het zal hem niet schaden

Aboe Saeed al-Khoedri (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) zeggen: "Wanneer iemand van jullie een droom ziet die hij mooi vindt, dan is die van Allah. Laat hem dan Allah daarvoor danken en het aan anderen vertellen. Maar wanneer hij iets anders ziet, iets dat hij niet leuk vindt, dan is die van de satan. Laat hem dan bescherming zoeken tegen haar kwaad en het aan niemand vertellen, want het zal hem niet schaden".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat een goede en vreugdevolle droom van Allah komt en hij heeft aangeraden om Allah daarvoor te danken en het aan anderen te vertellen. Maar als iemand iets ziet wat hij niet leuk vindt en wat hem bedroeft, dan is dat van de satan. Laat hem dan bescherming zoeken bij Allah tegen haar kwaad en het aan niemand vertellen, want het zal hem geen kwaad doen. Allah heeft dit namelijk als middel gegeven om veilig te zijn van het kwaad dat aan de droom verbonden is.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3285>

