



Verbazingwekkend is de situatie van de gelovige,

Soehayb (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Verbazingwekkend is de situatie van de gelovige, Alles wat hem overkomt is goed voor hem en dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, dankt hij Allah en dat is goed voor hem. Als hem iets slechts overkomt, blijft hij geduldig en dat is ook goed voor hem".

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) verwondert zich over de status van de gelovige en zijn situaties die waardering verdienen. Dit komt doordat al zijn situaties goed zijn, en dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, dankt hij Allah ervoor en ontvangt hij beloning voor zijn dankbaarheid. En als hem iets slechts overkomt, toont hij geduld en vertrouwt hij op de beloning van Allah, waardoor hij beloning ontvangt voor zijn geduld. Hij is dus beloond in elke situatie.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3298>

