



O Allah, maak mijn graf niet tot een afgod

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profet ﷺ (vrede zij met hem) heeft gezegd: "O Allah, maak mijn graf niet tot een afgod, Vervloekt zijn degenen die graven van hun profeten tot gebedsplaatsen maken."

[Authentiek] [Overgeleverd door Ahmed]

De Profet ﷺ (vrede zij met hem) smeekte zijn Heer dat zijn graf niet zou worden gemaakt tot een afgodsbeeld dat mensen zouden aanbidden en waartegen zij zich in gebed zouden richten. Hij werd ook geïnformeerd dat Allah degenen die graven van profeten tot gebedsplaatsen maken ver weg en verbannen heeft uit Zijn genade. Dit komt doordat het maken van deze graven tot gebedsplaatsen een middel kan zijn om ze te aanbidden en erin te geloven.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3336>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

