



Voorwaar, Allah heeft een beschermend verlangen, en de gelovige koestert ook zulke gevoelens. Het beschermende verlangen van Allah is dat de gelovige zich niet begeeft naar wat Hij heeft verboden

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Voorwaar, Allah heeft een beschermend verlangen, en de gelovige koestert ook zulke gevoelens. Het beschermende verlangen van Allah is dat de gelovige zich niet begeeft naar wat Hij heeft verboden."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) informeert ons dat Allah zich bezorgd toont, een afkeer heeft en verafschuwt, net zoals een gelovige zich bezorgd kan tonen, een afkeer kan hebben en kan verafschuwen. De reden voor de bezorgdheid van Allah is dat een gelovige zich niet begeeft in wat Allah heeft verboden, zoals zonden als overspel, homoseksualiteit, diefstal, drinken van alcohol en andere verwerpelijke daden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3354>

