



'Welke daad is het meest geliefd bij Allah?' Hij antwoordde: 'Het gebed op zijn voorgeschreven tijden.' Ik vroeg verder: 'En welke daad daarna?' Hij zei: 'Het goed behandelen van je ouders.' Ik vroeg opnieuw: 'En welke daad daarna?'

Abdoellāh ibn Mas'oeed (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: Ik vroeg de profeet (vrede zij met hem): 'Welke daad is het meest geliefd bij Allah?' Hij antwoordde: 'Het gebed op zijn voorgeschreven tijden.' Ik vroeg verder: 'En welke daad daarna?' Hij zei: 'Het goed behandelen van je ouders.' Ik vroeg opnieuw: 'En welke daad daarna?' Hij zei: 'Strijden op de weg van Allah.' Hij vertelde me dit, en als ik meer had gevraagd, zou hij meer hebben verteld."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd: "Welke daad is het meest geliefd bij Allah?" Hij antwoordde: "Het gebed dat op zijn voorgeschreven tijd wordt verricht, zoals bepaald door de Sharia'a." Vervolgens, het tonen van goedheid en vriendelijkheid jegens de ouders, het vervullen van hun rechten en het vermijden van ongehoorzaamheid jegens hen. Vervolgens komt jihad op de weg van Allah, om het woord van Allah te verheffen, het beschermen van de religie van de islam en haar aanhangers, het manifesteren van haar symbolen, en dit gebeurt met zowel persoonlijke inspanning als financiële middelen. Ibn Mas'oeed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: "Hij vertelde me over deze daden, en als ik hem had gevraagd: 'En daarna?' zou hij meer hebben toegevoegd."

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3365>

