



Er gaat geen dag voorbij zonder dat twee engelen neerdalen. De ene zegt: 'O Allah, schenk degene die geeft een overvloedige beloning.' De andere zegt: 'O Allah, laat de gierige tegenspoed ervaren'

Overgeleverd door Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn over hem) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Er gaat geen dag voorbij zonder dat twee engelen neerdalen. De ene zegt: 'O Allah, schenk degene die geeft een overvloedige beloning.' De andere zegt: 'O Allah, laat de gierige tegenspoed ervaren'".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft bericht dat op elke dag waarop de zon opkomt, twee engelen neerdalen en roepen. De ene zegt: O Allah, schenk de gever van goede daden, die zijn middelen besteedt aan zijn familie, gasten en in vrijwillige bijdragen, een rijke vervangingen. Verleen hem overvloedige beloningen voor zijn giften en zegen hem in wat hij heeft gegeven. En de ander zegt: 'O Allah, breng de gierige tot verlies en verkwist zijn bezittingen, die hij heeft onthouden van degenen die recht hebben op wat hem toekomt.'

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3379>

