



## Voorwaar, hetgeen ik het meest voor jullie vrees, is de kleine vorm van shirk (associatie met Allah)." Ze vroegen: "Wat is de kleine vorm van shirk, O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Het is riya'e

Van Mahmoed ibn Labid (moge Allah tevreden zijn met hem ) rapporteerde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Voorwaar, hetgeen ik het meest voor jullie vrees, is de kleine vorm van shirk (associatie met Allah)." Ze vroegen: "Wat is de kleine vorm van shirk, O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Het is riya'e (het doen van goede daden om indruk te maken op anderen). Op de Dag des Oordeels zal Allah, de Verhevene, tegen hen zeggen wanneer de mensen worden beloond voor hun daden: 'Ga naar degenen tot wie jullie plachten te pronken in de wereld, en kijk of jullie enige beloning bij hen kunnen vinden?'

[Goed] [Overgeleverd door Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem), bericht dat hetgeen hij het meest vreest voor zijn gemeenschap, de kleinste vorm van shirk is, namelijk riyae', waarbij iemand daden verricht om indruk te maken op anderen. Vervolgens werd de straf van degenen die ijdel handelden op de Dag des Oordeels beschreven. Ze zullen te horen krijgen: 'Ga naar degenen voor wie jullie deze daden verrichtten en kijk of ze in staat zijn om jullie te belonen en beloning voor jullie daden te geven!

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3381>

