



De astrologie is afgoderij, de astrologie is afgoderij, de astrologie is afgoderij - drie keer.-" En we zijn er allemaal schuldig aan, maar Allah, de Verhevene, verwijdert het door vertrouwen te stellen in Hem

Er is overgeleverd door 'Abdoellah ibn Mas'ood, dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "De astrologie is afgoderij, de astrologie is afgoderij, de astrologie is afgoderij - drie keer.-" En we zijn er allemaal schuldig aan, maar Allah, de Verhevene, verwijdert het door vertrouwen te stellen in Hem.

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidhi, Ibn Maja en Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem), waarschuwde tegen teyyarah, wat duidt op het bijgeloof van het afleiden van voortekenen van geluiden, zowel gehoord als gezien, van vogels, dieren, mensen met afwijkingen, getallen, dagen, enzovoort. De vermelding van vogels in dit verband komt omdat dit bijgeloof wijdverspreid was tijdens de pre-islamitische periode (de periode van onwetendheid). Het was gebruikelijk om bij het begin van een reis, handel of andere ondernemingen naar de bewegingen van vogels te kijken. Als een vogel naar rechts vloog, werd dit beschouwd als een gunstig voorteken en ging men door met de onderneming. Als een vogel naar links vloog, werd dit beschouwd als een slecht voorteken en werd de onderneming gestaakt. En vertelde dat het pessimisme afgoderij is, omdat het goede alleen van Allah komt en het kwaad alleen door Allah wordt afgewend, Hij heeft geen deelgenoten. Ibn Mas'ood (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft vermeld dat er soms enige mate van pessimisme in het hart van een moslim kan zijn, maar hij moet het afweren door vertrouwen te stellen in Allah, terwijl hij tegelijkertijd de nodige stappen onderneemt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3383>

