



Degene die sterft terwijl hij naast Allah anderen aanroept, zal het vuur binnengaan

Abdoellāh ibn Mas'oeed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: De profeet (vrede zij met hem) zei een woord, en ik zei een ander. De profeet (vrede zij met hem) zei: " Degene die sterft terwijl hij naast Allah anderen aanroept, zal het vuur binnengaan." En ik zei: "Degene die sterft zonder anderen naast Allah aan te roepen, zal het paradijs binnengaan."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) informeerde ons dat degene die iets wegleidt van wat alleen aan Allah zou moeten behoren, zoals het aanroepen van iemand anders of het zoeken van hulp bij iemand anders dan Allah, en sterft terwijl hij dat doet, behoort tot degenen die voorbestemd zijn voor het vuur. Ibn Mas'oeed (moge Allah tevreden zijn met hem) voegde eraan toe dat degene die sterft zonder iets aan Allah toe te kennen, voorwaar, zijn bestemming is het paradijs.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3419>

