



Wie een strijder op weg naar Allah uitrust, heeft zelf ook gestreden, en wie een strijder op weg naar Allah goed vervangt, heeft zelf ook gestreden

Overgeleverd door Zayd ibn Khalid (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem), heeft gezegd: "Wie een strijder op weg naar Allah uitrust, heeft zelf ook gestreden, en wie een strijder op weg naar Allah goed vervangt, heeft zelf ook gestreden."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem), informeerde dat degene die een strijder op weg naar Allah voorziet van alles wat hij nodig heeft voor zijn reis, zoals wapens, een rijdier, voedsel, en uitgaven, in dezelfde categorie valt als de strijder zelf en de beloning van de strijders verkrijgt. En wie de zorg voor de zaken van de strijder op zich neemt en voor zijn familie zorgt tijdens zijn afwezigheid, valt ook in dezelfde categorie als de strijder.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3437>

