



Van de profeet (vrede zij met hem) is overgeleverd dat hij over de Ansar zei: "Niemand houdt van hen behalve een gelovige en niemand verafschuwt hen behalve een hypocriet. Degene die van hen houdt, Allah zal van hem houden en degene die een afkeer van hen heeft, Allah zal een afkeer van hem hebben"

Over Al-Baraa' (moge Allah tevreden zijn met hem): Van de profeet (vrede zij met hem) is overgeleverd dat hij over de Ansar zei: "Niemand houdt van hen behalve een gelovige en niemand verafschuwt hen behalve een hypocriet. Degene die van hen houdt, Allah zal van hem houden en degene die een afkeer van hen heeft, Allah zal een afkeer van hem hebben."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) informeerde dat de liefde voor de Ansar van de inwoners van Medina een teken is van volmaakt geloof. Dit vanwege hun voorgaande steun aan de islam en de profeet (vrede zij met hem), hun inspanningen om de moslims onderdak te bieden, hun vrijgevigheid met hun bezittingen en hun eigen zelf op de weg van Allah. De afkeer van hen is een teken van hypocrisie. Vervolgens verduidelijkte de profeet (vrede zij met hem), dat degene die van de Ansar houdt, door Allah geliefd zal worden en degene die hen verafschuwt, door Allah zal worden verafschuwd.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3438>

