



Wanneer mensen een onrechtvaardige zien en hem niet tegenhouden, is het bijna zeker dat Allah hen allen zal straffen met een bestraffing van Hem."££

Aboe Bakr As-Siddiq (moge Allah tevreden zijn over hem)- heeft gezegd: "O mensen, jullie reciteren dit vers: 'O jullie die geloven, jullie zijn verantwoordelijk voor jullie eigen zielen. Wie dwaalt kan jullie niet schaden als jullie juist geleid zijn.' Ik heb de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) dit horen zeggen: "Wanneer mensen een onrechtvaardige zien en hem niet tegenhouden, is het bijna zeker dat Allah hen allen zal straffen met een bestraffing van Hem."££

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidi, An-Nasa'i in al-Kubra, Ibn Maja en Ahmed]

Aboe Bakr As-Siddiq (moge Allah tevreden zijn met hem) vermeldde dat mensen het volgende vers lezen: (O jullie die geloven, op jullie rust de verantwoordelijkheid voor jullie eigen ziel. Wie dwaalt, zal jullie niet schaden wanneer jullie geleid zijn) [Al-Ma'idah: 105] En zij begrijpen hieruit dat het de verantwoordelijkheid van een persoon is om zichzelf te verbeteren en dat hij niet wordt geschaad door het dwalen van anderen nadat hij is geleid. Zij zijn dan niet verplicht om het goede aan te moedigen en het kwade af te wijzen! Dan zou ik hen vertellen dat dit niet het geval is en dat hij de profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: Wanneer mensen een onderdrukker zien en hem niet weerhouden van zijn onderdrukking, terwijl zij de macht hebben om dat te doen, dan is het waarschijnlijk dat Allah hen allen zal straffen met een bestraffing van Hemzelf: de daders van het kwaad en degenen die zwijgen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3470>

