



Ik heb de profeet van Allah (vrede zij met hem) trouw gezworen met de getuigenis dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammad de boodschapper van Allah is. Ik beloof gebed te verrichten, liefdadigheid te geven, gehoorzaamheid te tonen en oprechte adviezen te geven aan elke moslim

Van Djarier ibn 'Abdoellah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: Ik heb de profeet van Allah (vrede zij met hem) trouw gezworen met de getuigenis dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammad de boodschapper van Allah is. Ik beloof gebed te verrichten, liefdadigheid te geven, gehoorzaamheid te tonen en oprechte adviezen te geven aan elke moslim.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De metgezel Djarier ibn Abdoellah (moge Allah tevreden zijn met hem) meldt dat hij een verbintenis aanging en een belofte deed aan de profeet (vrede zij met hem) met betrekking tot het geloof in één God en het verrichten van de vijf verplichte gebeden per dag en nacht, volgens de voorwaarden, pijlers, verplichtingen en aanbevolen handelingen, evenals het betalen van de verplichte vorm van liefdadigheid (Zakaat), een financiële daad van aanbidding die wordt genomen van de rijken en gegeven aan de behoeftigen en anderen. Hij beloofde ook gehoorzaamheid aan de gezagsdragers, oprechte advisering aan elke moslim, met als doel zijn welzijn, het brengen van goedheid naar hem toe en het afwenden van kwaad door middel van woorden en daden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3512>

