



Allah aanvaardt het gebed van niemand onder jullie , als hij zijn reinheid heeft verbroken totdat hij de kleine wassing verricht

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "Allah aanvaardt het gebed van niemand onder jullie , als hij zijn reinheid heeft verbroken totdat hij de kleine wassing verricht."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt dat zuiverheid een van de essentiële voorwaarden is voor een geldig gebed. Daarom moet degene die wil bidden zich wassen (woedoe) verrichten) als er iets is gebeurd dat de kleine wassing verbreekt, zoals ontlasting, urineren, slapen, enzovoort

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3534>

