



Wanneer een van jullie zijn broeder ontmoet, laat hij hem dan groeten. Als er iets tussen hen staat, zoals een boom, een muur of een steen en vervolgens ontmoeten ze elkaar, laat hij hem dan ook groeten.

Aboe Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De boodschapper van Allah (moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem zijn) zei: Wanneer een van jullie zijn broeder tegenkomt, laat hem dan vrede groeten. Als er iets tussen hen staat, zoals een boom, een muur of een steen en vervolgens ontmoeten ze elkaar, laat hen dan ook vrede groeten.

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

De profeet (vrede zij met hem) spoorde de moslim aan om zijn moslimbroeder te begroeten met vrede telkens wanneer hij hem tegenkwam, zelfs als ze samen liepen en er een onderbreking tussen hen kwam zoals een boom, een muur of een grote steen en als hij hem daarna weer tegenkwam, laat hij hem opnieuw vrede begroeten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3552>

