



De beste dhikr is lā ilāha illa Allah (er is geen god dan Allah), en de beste smeekbede is Alhamdulillah (lof zij Allah)

Jābir (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Ik hoorde De profeet ﷺ (vrede zij met hem) zeggen: "De beste dhikr is lā ilāha illa Allah (er is geen god dan Allah), en de beste smeekbede is Alhamdulillah (lof zij Allah)."

[Goed] [Overgeleverd door At-Tirmidhi, An-Nasa'i in al-Kubra en Ibn Maja]

De Profeet ﷺ (vrede zij met hem) informeert ons dat de beste vorm van gedenken "La ilaha illallah" is, wat betekent "Er is geen ware god dan Allah", en dat de beste vorm van smeekbede "Alhamdulillah" is, wat betekent "Alle lof zij Allah". Dit betekent het erkennen dat Allah de Enige is die het waard is om volledig en perfect geprezen te worden, en Hij is de Bron van alle zegeningen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3567>

