



## Het Paradijs is dichterbij één van jullie dan zijn schoenzool, en het Hellevuur ook

Ibn Mas'ūd (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De profeet ﷺ (vrede zij met hem) zei: "Het Paradijs is dichterbij één van jullie dan zijn schoenzool, en het Hellevuur ook."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet ﷺ (vrede zij met hem) informeerde ons dat het Paradijs en het Vuur dichtbij een persoon zijn, net zoals de riem van zijn sandaal dichtbij zijn voet is. Dit komt doordat iemand een aanbedding kan verrichten waarmee hij het Paradijs binnengaat door de tevredenheid van Allah de Verhevene, of een zonde kan begaan die een reden kan zijn voor het betreden van het Vuur.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/3581>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

